

Aan het college van burgemeester en wethouders Gemeente Leiden,
T.a.v. de heer Lenferink

Geachte Heer Lenferink,

Op 7 april j.l. werd de nieuwe Al hijra moskee aan de Haagweg in Leiden feestelijk geopend. Als burens van de voormalige moskee in de Rembrandtstraat waren ook wij natuurlijk ook aanwezig, samen met u en vele anderen. Het terecht trotse bestuur van het Islamitisch Centrum roemde u als burgemeester uitvoerig voor uw persoonlijke inzet en betrokkenheid bij het mogelijk maken en tot stand komen van dit project. U heeft hier inderdaad goed werk verricht, vooral gezien de weerstand die er in de beginfase is geweest. Mede door uw persoonlijke bemoeienis is er nu iets gerealiseerd waar Leiden trots op mag zijn.

Nu dit nieuwbouwproject succesvol is afgerond willen wij als bewoners van de Rembrandtstaat graag uw dringende aandacht en bemoeienis vragen voor het volgende:

Als ex-burens zijn we voor de moslim gemeenschap natuurlijk erg blij dat zij kunnen verhuizen naar hun prachtige nieuwe gebouw. Maar voor ons als buurt is het jammer dat de moskee een andere locatie heeft betrokken. Wij hebben altijd in zeer goede harmonie samengeleefd en hun aanwezigheid gaf de straat kleur en diversiteit.

Nu het gebouw waar de moskee tot voor kort in gevestigd was vrij gaat komen, maken wij ons grote zorgen voor de toekomst van straat. Wij hebben al eerder uw aandacht gevraagd voor de toenemende verkamering in de straat en directe omgeving (gesprek 04-08-2015 J.Dul met u en de heer Prast;). Inmiddels zijn er weer meer panden verkamerd of als AirBnB in gebruik genomen (zie ook recent artikel in Hart van de Stad krant 152, april 2018, blz. 23-24, bijgesloten). Het karakter van de straat en buurt verandert in rap tempo. Het gebouw aan het Noordeinde waar vroeger het Stedelijk Gymnasium in gevestigd was is hier een treurig voorbeeld van. Wij hoeven u niet uit te leggen wat het voor een buurt betekent als er meer anonieme, tijdelijke huurders wonen dan vaste bewoners die echt een buurtschap en goed nabuurschap proberen na te streven.

Als nu ook nog het gebouw waar de moskee in gevestigd is geweest snel en goedkoop verkamerd en verhuurd zou worden dan zou dat echt de doodsteek voor de straat betekenen. Door het veranderde karakter zal er ook voor de als laatste overgebleven vaste bewoners niets anders overblijven dan hun heil elders te zoeken.(en ook hun huis in kamers te verdelen en te verhuren)

Wij willen er bij de gemeente, en bij u persoonlijk, krachtig op aandringen om voor dit gebouw niet simpelweg een vergunning voor verkamering te verlenen. Wij zouden graag zien dat voor dit pand zorgvuldig gezocht wordt naar een geschikte bestemming voor de langere termijn, die aan de straat en buurt weer enige diversiteit en cachet kan toevoegen zodat deze weer opleeft en toekomst heeft.

Onze straat, gelegen in het oude hart van Leiden en langs het toekomstig Singelpark, die een naam draagt die men over de gehele wereld kent, verdient van u en uw college diezelfde inspanning en betrokkenheid die u voor de nieuwbouw van de moskee heeft kunnen opbrengen.

Wij hopen om samen met u en de eigenaar van het pand in gesprek te kunnen over de mogelijkheden om ook op deze locatie iets te realiseren waar we trots op kunnen zijn. We verzoeken u op korte termijn het initiatief hierin te nemen en ons en andere betrokkenen voor overleg uit te nodigen.

Namens de bewoners van de Rembrandtstraat,

Martijn Wegman, Rembrandtstraat 5

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Wegman', written in a cursive style.

Jan Dul, Rembrandtstraat 6 (contactpersoon, email: jandul@gmail.com; 06-57535763)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. Dul', written in a stylized, cursive manner.